

Mehmet Çetingüleç

ANKARA'dan



2 milyar dolarlık soru

Yaklaşık 2,5 yıl önce...
Prof. Dr. İhsan Doğramacı, üniversite sınavında ilk 100'e giren öğrencilerle sohbet ediyordu.

Gazeteciler de bu önemli buluşmaya davetliydi.

Doğramacı önce gençlere dizüstü bilgisayar hediye etti, sonra başladı anlatmaya.

Amerika ve Avrupa'da öğretim üyeliği yaptığı dönemlerden, Hacettepe ve Bilkent'in kuruluş öyküsüne kadar...

Aslen Kerküklü zengin bir ailenin çocuğu olan 95 yaşındaki **"Hoca Bey"** (yakınları ona böyle sesleniyordu) tüm servetini, hatta ikamet ettiği konutu dahi Bilkent Üniversitesi Vakfına bağışlamıştı.

Sadece Bilkent için satın aldığı araziler yaklaşık 2 milyar dolar değerindeydi.

Ama o, harcadığı müthiş servetin karşılığında mütevazı bir **"onay"**la mutlu oluyordu.

Saatler süren sohbette eserlerini anlattıktan sonra öğrencilere soruyordu

- "Beğendiniz mi?"

Ankara'da dünyanın en prestijli eğitim kurumlarını oluşturmuş.

Doğu ve Güneydoğu'da eğitim yatırımları var. Doğum yeri Kerkük'e; ilk, orta ve yüksek öğretim kurumları açıyor.

Ama yılları yorgunluğunu atabilmek için her fırsatta soruyor:

- "Nasıl? İyi olmuş mu?"

Eğitim alanında **"ölümsüz"**leşmiş bir ismin, yaptığı büyük işlere karşılık bir çift güzel sözle mutlu olması herkesi şaşırtıyor.

..Ve tabii ki hep bir ağızdan onay geliyordu:

"İyi olmuş hocam..."

Kendisini bir davaya **"adayan"** kişiler, bilgileri, başarıları, eserleri ve yaşları yükseldikçe daha alçakgönüllü oluyor.

Her cümleden sonra çocuksu bir saflıkla soruyordu:

"Beğendiniz mi?"

Prof. Doğramacı'ya hayatı boyunca Türkiye'nin en büyük ödüllü olan Devlet Şeref Madalyası da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışından çok sayıda **"takdir"** ve **"şeref"** belgesi verilmiş.

Ama o öğrencilerinden duymak istiyordu:

"İyi olmuş mu?"

Biz de ona bir soru yöneltmiştik:

"Akşamları yastığa başınızı koyduğunuzda iç huzuruyla uyuyor musunuz?"

"Evet" demişti Hoca Bey.

Çünkü o yönelttiği sorunun yanıtını çok iyi biliyordu.

Ama yine de sormak hoşuna gidiyordu:

"Nasıl, beğendiniz mi?"

Bu sorunun sahibine 1960'lı yıllarda Türkiye'nin **"Başbakanlık"** görevi teklif edilmişti. Kabul etmedi.

1980'lerde Özal tarafından Dışişleri Bakanlığı önerildi.

İstemedi.

Ama bugün Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapmış olan birçok isim unutulup giderken, Doğramacı **"ölümsüzlüğün"** yolunu açmış oldu.

Üniversitelerinde, fakültelerinde okumuş, okuyan ve okuyacak olan onbinlerce genç onu hep hatırlayacak.

Asırlık maratonun sonunda ulaştığı noktayı küçük bir **"onay"** ile perçinlemek isteyen Doğramacı'nın sorusuna verilecek yanıt hiç değişmeyecek:

"İyi olmuş hocam. Çok iyi olmuş..."